

Geachte voorzitter,

Met deze brief wil ik u meedelen dat ik mijn functie als duo-raadslid met ingang van 28 september, de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering, neerleg.

Na 8 jaar raadslid, waarvan deels fractievoorzitter heb ik vorig jaar bewust een stap "terug" gedaan om meer tijd te hebben voor mijn vrouw en gezin. In de periode kort daaropvolgend ben ik gekozen in de kerkenraad. Ik wilde mijn taak in de kerk combineren met het duo-raadslidmaatschap, maar merk dat dat lastig is en ik niet alle aandacht aan het raadswerk kan geven die ik wil. Daarom heb ik dit besluit moeten nemen en via deze weg dan ook mijn beslissing kenbaar te maken. Al is het met pijn in mijn hart.

Via deze weg wil ik ook iedereen met wie ik de afgelopen 9 jaar heb samengewerkt, gesproken en gedebatteerd enorm bedanken voor de mooie en intensieve tijd. We hebben een aantal boeiende debatten gevoerd, soms knetterend en met vuurwerk. Maar volgens mij altijd vanuit de gedachte dat ieder van ons het beste met ons dorp en de inwoners voor heeft.

Daarom wil ik u als burgemeester, het college en de gemeenteraad het allerbeste wensen met het belangrijke werk voor onze mooie gemeente en onze (zo mogelijk) nog mooiere democratie.

Met vriendelijke groeten,
Pieter-Jan den Dekker