

Papendrecht, 7 november 2022

Geachte voorzitter,

Eind vorig jaar werd ik gevraagd om me bij OP aan te sluiten, ik voelde me vereerd en na lang wikken en wegen heb ik besloten om dit te doen.

Na de verkiezingen kreeg ik te horen dat er genoeg inwoners op mij gestemd hadden om duo-raadslid te worden. Wat een eer en wat fijn dat de inwoners zoveel vertrouwen in mij hebben.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik helaas mijn belofte niet waar kan maken. Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen en dan wil ik me voor honderd procent inzetten. De inwoners van Papendrecht verdienen een raadslid dat zich volledig inzet voor hen. Op dit moment ben ik niet bij machte om die honderd procent te realiseren in combinatie met mijn fulltime baan en het moederschap.

Mijn gezin heeft mijn aandacht momenteel hard nodig. Als raadslid ben ik te vervangen maar als moeder en als vrouw niet.

De sfeer bij Onafhankelijk Papendrecht is altijd erg goed en fractievergaderingen zijn zinvol en zelfs gezellig te noemen. OP zet zich echt in voor de inwoners en zij hebben echt het beste met hen voor.

Ik wil de deur niet helemaal dichtgooien, want politiek blijft een interessant spel. Wellicht dat dit me in een andere fase van mijn leven wel lukt, maar nu maak ik plaats voor iemand die deze inzet wel kan geven en leg ik bij dezen mijn functie als duo-raadslid neer.

Met vriendelijke groet,



Sonja de Boom