



De start van een jaar met 30 ervaringsverhalen

Vorige week was het de Week tegen Kindermishandeling. Tijdens meer dan 90 activiteiten, van workshop tot theater, werd in heel het land aandacht extra gegeven aan kindermishandeling.

Ook werden de ervaringsverhalen van Marianne, Sofie, Evi, Erik en Rosa gedeeld. De eerste 5 verhalen in een reeks van 30, met lessen over dat wat hen geholpen heeft.

[+ Naar alle verhalen](#)

Drie nieuwe verhalen verschenen sinds de vorige nieuwsbrief.

Verhaal 3 van 30

EVI

'Eindelijk werd ik niet meer gedwongen'

'Door personeelstekorten kreeg ik telkens andere begeleiding. Dit wilde ik niet, want wat ik vertelde was superpersoonlijk.'

+ [Lees Evi's verhaal](#)

Verhaal 4 van 30

ERIK over EVI

'Heb geen oordeel, zie wie ik ben'

'Geregeld lees ik over agressieve uitbarstingen en gestelde diagnoses. Als ik hierin mee ga, staat iemand al met 5-0 achter.'

+ [Lees Eriks verhaal](#)

Verhaal 5 van 30

ROSA over MANDY

'Dit kind was het gewend om geschopt te worden'

'Hoe houd je ouders aangehaakt als je zelf een oordeel hebt over hun gedrag?'

+ [Lees Rosa's verhaal](#)

Volg de verhalen via de [website](#), nieuwsbrief en sociale mediakanalen.



www.weektegenkindermishandeling.nl

[Aanmelden](#) | [Reageren](#) | [Gegevens wijzigen](#) | [Afmelden](#)